



I

och byggdes upp på nytt av byggmästare Enerot från trakten.
 Stomme och fasad: Liggtimmer, faluröd färg.
 Tak: Enkupigt taktegel.
 Byggn (VII) fd ladugård uppförd 1906, fn används byggnaden ej.
 Stomme: Slaggstensmur, stolpresning.
 Fasad: "- , stående plank, faluröd färg.

Tak: Enkupigt taktegel.

Byggn (IX) fd smedja, uppfört slutet av 1800-talet, fn är byggnaden tom.

Stomme och fasad: Liggtimmer, faluröd färg.
 Tak: Enkupigt taktegel.



III



VII



IV



IX



12 ERIKSLUND 1:102 fd jordbruksfastighet. Sex byggnader ingår i fastigheten. Ursprungligen var Erikslund torp till Kungsladugården, senare har det friköpts och ökats ut. 1963 såldes marken till kommunen. Gården är ett värdefullt exempel på gammal kulturmiljö.

Byggn (I) manbyggnad uppförd 1810 fn används byggnaden som fritidsbostad. På 1920-talet byggdes den ursprungliga torpstugan till med övervåning och trapphus. Även fasad och inredning gjordes om.
 Stomme: Liggtimmer, stolpresning.



I

och byggdes upp på nytt av byggmästare Enerot från trakten.
 Stomme och fasad: Liggtimmer, faluröd färg.
 Tak: Enkupigt taktegel.
 Byggn (VII) fd ladugård uppförd 1906, fn används byggnaden ej.
 Stomme: Slaggstensmur, stolpresning.
 Fasad: "- , stående plank, faluröd färg.

Tak: Enkupigt taktegel.

Byggn (IX) fd smedja, uppfört slutet av 1800-talet, fn är byggnaden tom.

Stomme och fasad: Liggtimmer, faluröd färg.
 Tak: Enkupigt taktegel.



III



VII



IV



IX



12 ERIKSLUND 1:102 fd jordbruksfastighet. Sex byggnader ingår i fastigheten. Ursprungligen var Erikslund torp till Kungsladugården, senare har det friköpts och ökats ut. 1963 såldes marken till kommunen. Gården är ett värdefullt exempel på gammal kulturmiljö.

Byggn (I) manbyggnad uppförd 1810 fn används byggnaden som fritidsbostad. På 1920-talet byggdes den ursprungliga torpstugan till med övervåning och trapphus. Även fasad och inredning gjordes om.
 Stomme: Liggtimmer, stolpresning.



II

Fasad: Liggande fasspontpanel, faluröd färg.
Tak: Tvåkupigt taktegel.

Byggn (II) fd ladugård, loge uppförd omkring 1810 fn används byggnaden som förråd.
Stomme: Liggtimmer, stolpresning.

Fasad: "-", stående plank, faluröd färg.

Tak: Tvåkupigt taktegel.

Byggn (III) fd ladugård, loge, uppförd 1910 och 1936, fn är byggnaden svinhus och magasin.
Stomme: Cementstensmur, Stolpresning.

Fasad: Vitkalkad mur, stående plank, faluröd färg.

Tak: Tvåkupigt taktegel.

GRÄNBY BY

Gränby består fn av en gård (Gränby 4:3) och två fd gårdar (Gränby 2:14, Gränby 3:5). Norr om gårdsbebyggelsen ligger i anslutning två egnahemsfastigheter (Gränby 1:18 och Gränby 2:16). På platsen har troligen funnits en by på 1700-talet, vilket en del byggnader tyder på. "En mängd" uthus har rivits på 3:5. Några byggnader från 1800-talet är kraftigt ombyggda och moderniserade. Andra är rivna och ersatta med "moderna" hus vid 1900-talets mitt. Byn har i sin nuvarande form inte något större kulturhistoriskt värde. Men den ingår i en grupp av byar belägna i ett skyddsvärt landskapsparti.



I

- 13 GRÄNBY 1:14. 1:20. NIBBLE 1:15 "Ivarsgården" fd jordbruksfastighet, tio byggnader ingår i fastigheten. Vid mitten av 1800-talet fanns här ett torp. Det ökades ut till en gård. Förutom jordbruket har här funnits slakteri under 1910- och 20 talen. De gamla spåntaken finns kvar under taktegllet på alla husen. Närmiljön är mycket värdefull och dessutom rik på fornlämningar.
Byggn (I) manbyggnad uppförd 1915 i sitt nuvarande utseende. Ursprungligen stod här en torpstuga med endast rum och kök. Slaktare Pettersson uppförde den nuvarande byggnaden med tre lägenheter. Senare slogs två lägenheter samman. Husets ursprungliga inredning finns kvar.

Stomme: Timmer, stolpresning.

Fasad: Liggande fasspontpanel, faluröd färg.
Tak: Enkupigt taktegel.

Byggn (II) fd drängstuga uppförd omkr 1850 - fn är byggnaden fritidshus, visthusbod, vedbod.

Stomme: Liggtimmer, stolpresning.

Fasad: Stående locklistpanel, faluröd färg.
Tak: Enkupigt taktegel.



II