



- 17 HERREVAD 1:18 m fl bostadshus, två byggnader ingår i fastigheten. Fastigheten ligger i ett egnahemsområde. Under 1920-talet inköptes granntomterna för att dessa inte skulle bebyggas. Anläggningen som är belägen på en svag sluttning har en mycket egenartad karaktär med en vidsträckt och vacker trädgård anlagd av Lovisa Berg. Högst upp ligger det fantasifulla utformade bostadshuset, som med sin omgivning har stort miljömässigt värde. Sedan 1920-talet är fastigheten i släkten Bergs ägo. Alla som bott här har haft sin försörjning vid järnvägen.

Byggn (I) bostadshus uppfört omkr 1900. 1917 köpte murare Lundgren huset. Troligen har han murat tornet, på 1920-talet byggdes huset ut och gjordes om inuti.

All 1920-tals-inredning finns bevarad.

Stomme: Liggatimmer, tegelmur.

Fasad: Reveterad puts, ljusgul färg.

Tak: Tvåkupigt taktegel.

Byggn (II) vedbod, förråd, klädkammare, tvättstuga, dass. Uppförd på 1920-talet.

Stomme: Stolpresning.

Fasad: Liggande fasspontpanel.

Tak: Tvåkupigt taktegel.



- 18 HERREVAD 2:2 Herrevadsgård, jordbruksfastighet omfattande fjorton byggnader.

Byggn (I) bostadshus uppfört 1876 renoverat 1918.

Stomme: Timmer.

Fasad: Gul stående locklistpanel.

Tak: Tvåkupigt tegel.



- 19 HERREVAD 2:13 Tingshus ritat av den i Köping verksamme arkitekten Theodor Dahl. Uppfört 1891-94.

Byggn (I) tingshus.

Stomme: Tegel.

Fasad: Gul puts med vita detaljer.

Tak: Svart plåt.



- 20 HERREVAD 2:19** Centralstationen i Kolbäck. Inom järnvägsområdet finns åtta byggnader. Byggn (I) stationshus uppförd 1877. Stomme: Liggstimmer. Fasad: Liggande fasspontpanel, grå färg. Tak: Falsad plåt.
- 
- Byggn (IV) vattentorn för ånglok uppförd 1877. Stomme och fasad: Röd tegelmur. Tak: Falsad plåt.



- 21 HERREVAD**, Strandvägen 1 Kolbäck, fd personalbostäder till järnvägen, fem fastigheter ingår (Herrevad 2:48, Herrevad 2:49, Herrevad 2:50, Herrevad 2:51, Herrevad 2:52). Längs Kolbäcksåån vid Strandvägen ligger några av de första hus som järnvägen lät uppföra för sina tjänstemän. Byggnaderna är alla uppförda mellan 1907 och 1920. De har mycket speciell karaktär. Gruppen av byggnader med sin närmiljö utgör en helhet, ett värdefullt område som bör skyddas.



- HERREVAD 2:48, 2:49, 2:50, 2:51. Byggn (I) "Bläckhornen", bostadshus uppförda mellan 1907 och 1920, för järnvägens tjänstemän. Husen har genomgått omfattande förändringar. De tre ursprungliga lägenheterna i varje hus har slagits samman till en. Snickarglädje och halvmånformade takkupor har tagits bort. Fönster bytts och fasaderna har försetts med "moderna" material. Stomme: Timmer. Fasad: Stående locklistpanel, plaströd färg eller vit kalksandsten, brun trä- eller plåtpanel.



- Tak: Tvåkupigt taktegel eller betongpannor. Byggn (II) "Lagår'n" bostadshus uppförd mellan 1907 och 1920. Stomme: Timmer. Fasad: Stående locklistpanel, ljusgul färg. Tak: Enkupigt taktegel.



**22** HERREVAD 6:1 Gästgivaregård omfattande fyra byggnader.

Byggn (I) gästgivaregården uppförd 1897.

Stomme: Timmer.

Fasad: Faluröd stående locklistpanel.

Tak: Tvåkupigt tegel.

Byggn (II och III) flygelbyggnader.

Stomme: Timmer.

Fasad: Faluröd stående locklistpanel.

Tak: Tvåkupigt tegel.

HÄSSELBY BY, byn består fn av en gård (Hässelby 1:16) och en fd gård (Hässelby 1:15). Ursprungligen hade byn nio gårdar. En mängd husgrunder finns kvar, troligen från 1700-talet, från denna tid är också de äldsta av nu befintliga byggnader. Omkring 1850 uppfördes en del byggnader och sedan har det byggts i olika skeden fram till nu. Byn har stort kulturhistoriskt värde då ingående byggnader i det närmaste har undgått förändringar. Gårdsbildningarna från slutet av 1800-talet är tämligen oförändrade. En praktfull terrasserad trädgård och ett solarium har en gång funnits på sluttningen mot väster. Byn har ett mycket vackert och skyddat läge på en sluttning med utsikt över fälten, omgiven i norr och öster av blandskog, ett landskapsparti av stort värde.



**23** HÄSSELBY 1:15 fd jordbruksfastighet, åtta byggnader ingår i fastigheten, 1928 såldes jorden.

Byggn (I) manbyggnad, en parstuga, troligen uppförd under slutet av 1700-talet i en våning. Under 1800-talet har övervåningen byggts på, liksom snickarglädjeverandan. Den enda förändring byggnaden har genomgått sedan dess är att sparlakansängarna revs ut på 1920-talet, och att diskbänk installerades på 1930-talet. Fram till 1950 var huset permanent bostad, sedan har det använts som fritidsbostad. Förstugans väggmålning är ett gesällprov från 1800-talet.

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Liggande fasspontpanel, faluröd färg.

Tak: Tvåkupigt taktegel.

Byggn (II) fd drängkammare, sädesmagasin, mjölkammare uppförd 1878 fn används byggnaden som bostadshus. 1929 byggdes huset om till arbetarbostad och sedan 1950 bor gårdens ägare här. 1968 installerades wc och bad, i övrigt är 20-talsinredningen oförändrad.

