

Annies Café



Caféet på åsen

Den tredje personen jag vill presentera bland Kolbäck's företagsamma kvinnor är Annie Eriksson.

Annie började sin karriär som anställd i ett café och bageri på åsen i Kolbäck. Omkring 1940 övertog hon själv verksamheten. Bilden ovan är från sent 1800-tal.

Verksamheten bestod, förutom av caféet, en stor sal som hyrdes ut till föreningsmöten och fester. Där hade också Missionskyrkan söndagsskola för barnen.

Caféet var inte bara en samlingspunkt för många i trakten utan även för resenärer på genomresa mellan tågbytena. Kolbäck vare en betydande järnvägsknutpunkt på den tiden.

Förutom att kunna läsa de dagliga tidningarna kunde man lyssna på musik från en jukebox.

Det hände att företag ringde och ville ha kaffekorgar till sina arbetsplatser. Som exempel bjöd Plåtmanufaktur i Mölntorp och Kolbäck's Elektriska Verkstad sina hundratal anställda på

luciakaffe varje år. Allt skulle levereras av personalen på caféet till ort och ställe, oftast per cykel.

Sommartid fanns där även utomhusservering. Där kunde man avnjuta en glass tillverkad i caféets egen glassmaskin en modernitet.

Bageriet var inrymt i källarplanet och bestod av två rum. Där fanns också en tvättstuga som hela huset hade tillgång till. I fastigheten fanns även en bank samt några hyreslägenheter.

Min kusin hyrde där en lägenhet som hade sovrummet ovanför cafélokalen. Hon var inte så glad åt jukeboxen då hon tvingades somna till Nidälven – stilla och vacker du är – och andra slagdängor.

Kurt Larsson



Annie Eriksson
Ateljéfoto av Gustaf Åhman 1941