

Syster Edit



Mölntorps småskola 1941

Klasserna ett och två i småskolan

Övre raden: Syster Edith Jonsson, Sven-Erik Ahl, Bernt Schönberg och Karin Nordin/Larsson lärarinna.

Mellan raden: Stig Andersson, Evy Nilsson, Underteckna, Siri Hjelm, Ingrid Karlsson och Gulli Strandberg.

Nedre raden: Ulla Vallin, Sten Andersson, Seidi Kangasniemi, Ulla-Britt Pettersson och Gunnar Larsson.

Efter min serie Kvinnor i Kolbäck har jag fått önskemål att berätta något om syster Edit Jonsson i Strömsholm.

Edit Nilsson föddes i Simrishamn i början på 1900-talet. Hon blev senare en välbekant person i våra trakter som Syster Edit distrikts- och skolsköterskan från Strömsholm.

Sin mottagning hade hon i ett hus efter Lilla Vägen i Borgåsund. Till hembesöken åkt hon taxi, cyklade eller kom på skidor.

Edit hade ett gott samarbete med två barnmorskor och med Astrid Åkerman i hemtjänsten, allt enligt Astrid själv nu 96 år gammal.

Jag minns Syster Edit från min skolgång som en omtyckt skolsköterska, utom vid de tillfällen då hon tog fram sprutan. Hon kontrollerad även om vi barn hade löss.

Ester deltog också i evenemang utanför yrkesrollen. Jag finner henne på bild vid hembygdsföreningens firande vid Säbydagen.

När jag nu tänker tillbaka på skoltiden minns jag också kvartslampan. I grupper låg vi spritt nakna under den.

Det var kristid och ransoneringskortens begränsad tillgång på födoämnen. Kvartslampans UV-ljus gav oss D-vitamintillskott.

Hälsokuren toppades med en matsked fiskleverolja. Om den tyckte vi inte.



Huset efter Lilla Vägen i Borgåsund på 1920-talet. Det blev renoverat och byggdes om då Edith Nilsson gifte sig med Bengt Jonsson.